

*Op zondag 16 december werd er door het St. Willibrordusgilde een "eenmalig" evenement georganiseerd. Dit omdat de kermiskoning 2012 een vaatje bier aan het gilde had aangeboden. Omdat het gilde niet zo'n grote hoeveelheden in een keer kan verwerken, moest er iets unieks bedacht worden. Om in de trand van de kermis te blijven, kwam het idee om alle oud-kermiskoningen aan te schrijven voor deelname aan een schiet-wedstrijd, met als titel "koning der koningen". Van alle nog levende kermiskoningen hadden 27 er zich aangemeld. (3 afgemeld)
Rond 13.30 en 13.45 uur waren er 24 oud-koningen aanwezig in het jeugdhuis, waarvan 2 gildebroeders, te weten Willem Royakkers en Herman Bouwmans.*



Genietend van een bakje koffie werd uitgelegd wat de bedoeling van het schiet-evenment was.

Na de eigen bijdrage van eenieder gingen we naar de schietboom, alwaar onze koning het 1e schot loste, en vervolgens werd geschoten,beginnend met de oudste (aanwezige) kermiskoning, en zo naar de "jongste" toe....



Terwijl de wapenmeesters nog even controle uitvoeren, staan gildebroeders en oudkoningen al vrijet klaar...



Koning der Koningen-Trofee..verzorgd door Gildebroeder Fredy Relou. (pilske staat er alleen ter verfraaiing...? Heineken ?...)

Hieronder de "actie"-foto's van alle deelnemende schutters op volgorde van schieten:



Leo Rovers (1958)



Willem Royakkers (1966)



Peter Brisko (1974)



Gerard Rooijens (1975)



Antoon Verberkt (1978)



Martien Koolen (1979)



Tini van Lierop (1981/2000)



Mario van der Horst (1989)



Toon Vriens (1991)



Piet van Ansem (1993)



Bernard van den Broek (1994)



Willibrord Manders (1996)



Karel Bouwmans (1997)



Adri van den Heuvel (1998)



Johnny Kuijpers (2001)



Ria van Dintther-Slegers (2003)



Arno van Ansem (2004)



Herman Bouwmans (2006)



Pieter Reijnders (2007)



Robert Crooijmans (2008)



Peter Kuipers (2009)



Ben Romanesco (2011)



Paul Rooijens (2012)



Toon Willems (1986/1999)

Onder leiding van 2 van onze jongere gildebroeders... die tijdelijk het secretariaat onder hun hoede hadden, verliep het geheel ordenlijk en goed op schema. !



Nauwkeurig wordt door deze heren de volgorde gecontroleerd, en aantal schoten genoteerd...!!

Na een spannende strijd, en een pilske tussendoor, waar iedereen gebrand was om de vogel eraf te schieten, was het onze allerjongste kermiskoning(2012) Paul Rooijens, die de vogel naar beneden haalde met het 215^e schot ...en kon hij vele felicitaties in ontvangst nemen. Van onze voorzitter kreeg hij de Koning der Koningen-trofee overhandigd, die speciaal voor deze gelegenheid was vervaardigd.



Daarna was het nog gezellig vertoeven in het jeugdhuis, waar onder het genot van een pilske en een lekker patatje, ... van de frietwagen die inmiddels gearriveerd was.

*De bediening in het jeugdhuis was in handen van Betsie en Miep, die er voor zorgden dat we niets tekort kwamen, ... **daarvoor nog kei bedankt.***

omstreeks 19.30uur(denk ik) vertok het Gilde voldaan huiswaarts.

Het was een zeer geslaagde dag..en iedereen had ervan genoten....

Een Gildebroeder.

Hieronder nog een foto-impressie van het gebeuren....



Het Toren - "haantje" houdt scherp toezicht !!





Het schieten in volle gang....



Jaa...die moet eraf.....



Ieder kijkt vol spanning toe... mis Toon..??



Robert..had 'm bijna..daacht ie.... Jammer..



Gildebroeder Herman legt aan voor zijn schot..



de vogel flink geraakt... maar nog steeds boven..