

Verslag koningsschieten van het St. Willibrordusgilde, tijdens de Dag van Bakel op zondag 18 mei 2014.

In het kader van Bakel 1300 jaar, werd zondag 18 mei de “Dag van Bakel” georganiseerd.

‘S morgens om 10.00 uur was het St. Willibrordusgilde in het Atrium van de Wilbertsdries. bij de onthulling van de oude waterput, door twee bewoners van de Wilbertsdries onder toezicht van Burgemeester v. Zomeren.

Vervolgens trok het gilde met de burgemeester naar de Willibrordusmolen in Bakel.

Daar werd molen door de burgemeester opnieuw in gebruik genomen, door na een mooie toespraak, wieken te laten draaien.

Hierna werden door het gilde de voorbereidingen getroffen voor het “van oudsher” traditionele Koningsschieten op de Willibrordusmolen van Bakel.

Hiervoor werd de haan op 1 van de wieken van de molen bevestigd, en werd er een kogelvanger achter de haan geplaatst.

Nadat er loten verkocht waren, het reglement was voorgelezen door de voorzitter van het gilde, en alles gereed stond, kon er begonnen worden met schieten.

Na het 1^e schot door burgemeester v. Zomeren, en het 2^e schot van de koning van het gilde Maikel v.d. Meer, werd er nog door enkele leden van de molenstichting en de voorzitter van het comité Bakel 1300 een schot gelost. Daarna werd er geschoten volgens loting, zoals tijdens het kermissschieten.

Na een lange spannende strijd was het Frits Meulendijks, die met het 213^e schot de haan naar beneden schoot, en zich hiermee “Koning Bakel 1300” mag noemen.

Na vele felicitaties, werd door de voorzitter van het Gilde, bij Frits het zilveren Koningskruis omgehangen, met de inscriptie: Koning Bakel 1300 jaar.



Frits, van Harte Gefeliciteerd met deze "Koninklijke" titel.

Hierna werd er bij de molen nog geproost op de verse koning, waarna de Tamboers en Vendeliers nog enkele demonstraties gaven alvorens de aftocht naar de kom van Bakel werd ingezet.

Mede door het goede weer konden we weer terugkijken op een zeer gezellige en geslaagde middag.

St. Willibrordusgilde Bakel.