

1980 Jan Lensen

Jan Lensen werd na 200 schoten voor de 4^e maal kermiskoning.
(eerder in 1951,1960 en 1972.)



1981 Tinus van Lierop

Tinus van Lierop met Marij Kweens samen met de "jeugd" van de schut.

v.l.n.r.: Arno Verberkt, Jan Relou, Toon Slegers, Harrie Bankers(o) en Hans van Dinther.

er waren dit jaar 172 schoten gelost alvorens de vogel naar beneden kwam.

1982 WIM KOPPENS

Beschermheer van het Gilde

Wim was de eerste kermiskoning die uit handen van drukkerij Almo-Print een attentie ontving met zijn naam er op .

Binnen 1 uur waren deze attentie's in omloop bij "de schut" en andere belangstellende.

+/- 50 stuks luciferboekjes werden gemaakt.

de verrassing was zeer groot en werd dan ook in grote dankbaarheid aanvaard.



Een trotse Wim Koppens temidden van "zijn" schut. ook de Gildebroeders; Thijs van Ansem, Toon Jacobs, Cub Swinkels, Cris van Es en Leo Rovers, zijn erg blij met "hun" Gildeheer.

158 schoten waren er voor nodig.