

## Kermis-koning 2014

Ook dit jaar tijdens de kermis, werd op dinsdag-morgen weer het Jaarlijkse “Kermiskoning”-Schieten gehouden, bij het jeugdhuis. Het was weer een mooie dag voor het schieten, wat weer vele toeschouwers op de been bracht..., waaronder natuurlijk ook velen die waren gekomen om de “HAAN” er af te knallen. Nadat onze Gildebroeders hun ronde met de loten gemaakt hadden, kon er begonnen worden met schieten. Dit wordt altijd via een vaste volgorde begonnen, en wel, het eerste schot voor Pastor Jan van Berkel, het tweede schot was voor wethouder van Extel, het derde schot was voor onze Koning Maikel van der Meer, daarna werd er geschoten volgens loting.. Er waren vele schutters die een enorme grote kans hadden om de vogel er af te schieten, waaronder ook onze eigen Pastor, en ook de aanstormende jeugdige schutters, maar zij waren waarschijnlijk nog wat bang...!! Na een zéér spannende strijd was het Johan van Lijssel van de Kivitsbraak die met het 183<sup>e</sup> schot de vogel naar beneden haalde. Hij mocht vele felicitaties in ontvangst nemen, waarna onze kapitein Willem Royackers hem de koperen MOOR overhandigde.. Na dit gebeuren vertrok het gilde met “koning Johan” in haar midden, en samen met Harmonie Musis Sacrum. Hierna was het nog gezellig feesten bij ons Gildehuis.. Hein Horst.... Mede dankzij het goeie weer, was dit weer een skitterende dag voor het Gilde.. Johan... Proficiat....



**St. Willibrordusgilde, Bakel**

[info@sintwillibrordusgildebakel.nl](mailto:info@sintwillibrordusgildebakel.nl)