

40 Jaar oud papier bij het St. Willibrordusgilde !!

Op Donderdag 7 Juli 2011 vierden wij het feit, dat er door het St. Willibrordusgilde, binnen Bakel , (opgezocht in de notulen) al 40 jaar Oud Papier is opgehaald.

Om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, werd er voor de leden met aanhang op deze avond een Barbecue georganiseerd. Aangezien er van te voren nog oud papier opgehaald moest worden, was afgesproken, dat we op deze dag 1 uurtje eerder zouden beginnen, zodat we de avond redelijk op tijd konden beginnen.

Rond de klok van 21.00 uur was het werk zo ongeveer gedaan, zodat we bij onze Gildekastelein, die alles al in gereedheid had gebracht, achter in de tuin, meteen aan de bakoven konden. Enkele Gildebroeders waren ook al zeer hongerig, dus meteen "Vlis dur op".....

Cor was gretig aan het bakken geslagen, terwijl andere broeders eerst nog van een welverdiend "pilske" achter in de Round Up aan het genieten waren. Beide versnaperingen werden goed genuttigd. Het vlees de satésaus en alle andere lekkernijen gingen er goed in. Hein en personeel, jullie hebben weer goed voor ons gezorgd.

Speciaal voor deze gelegenheid had onze "regelmatige" fotograaf, Jan Pennings nog een mooie Passepartou gemaakt die bij de BBQ op een paaltje was neergezet. Helaas heeft deze de avond niet overleefd. (blijkbaar was het te heet geworden bij de bakplaat !!)

Gelukkig is deze niet helemaal verloren gegaan, en kun je deze hieronder nog eens bekijken.

Het opschrift:

Gildebroeders, van Harte Gefeliciteerd met jullie 40-jarig jubileum.

40 jaar, dat is veel papier.

En ene smakelijke barbecue, Jan en Rieny Pennings

Bedankt voor het mooie gebaar.....

