

1969 Mies Vermeulen



onder het wakend oog van Jan Bouwmans maakt Cobus Reijnders burgemeester Diepstraten wegwijs in het schieten.



Mies Vermeulen toont trots zijn "moor". in 1961 was hij ook al eens de gelukkige verder zichtbaar op de foto;v.l.n.r. Jan Bouwmans, Harrie Bankers(k), Toon Slegers en Gardje Bouwmans.



"Het Pérdeveldje" was toen het schietterrein en werd voortaan geschoten met een lichter geweer. Cub Swinkels in gesprek met de "kermiskoning" verder herkenbaar;links;Marinus de Haan, Tamboer Thijs de Haan (Mzn) en Marius Slegers.