

## 1972 Jan Lensen



Bij het 114<sup>e</sup> schot werd Jan Lensen voor de 3<sup>e</sup> keer Kermiskoning.  
(eerder in 1951 en 1960)

Hier poserend voor café "EIKENDREEF" (bert d'n edah) temidden van het Gilde.  
v.l.n.r. Gardje Bouwmans, Toon Slegers, Thijs de Haan, Marius Slegers, Marinuske de Haan,  
Herman Bouwmans, Wim Royackers, Harrie Bankers(k) en Frans Manders.

6-9-72

### KORTOM

● **KONINGSSCHIETEN** — Het St. Willibrordusgilde te Bakel hield op kermisdinsdag het traditionele vogelschieten op sportpark „Geeneneind". Na een eucharistieviering trokken de schutters vergezeld van burgemeester Ophey en pastoor Wasenberg, begeleid door de fanfare, naar het terrein. Er waren 120 schoten nodig eer J. Lensen zich koning mocht noemen. „Neerlandia" hield onderlinge wedstrijden om de kermiskoning welke eer te beurt viel aan voorzitter W. de Vries.



ook in 1971 geen gebrek aan publieke belangstelling  
v.l.n.r. Thijs de Haan, Piet van den Breemer, Marinuske de Haan,  
Toon Slegers, Wim Royackers, Gardje Bouwmans, Cobus Swinkels  
en Tamboer Marius Slegers.  
(de gildebroeder achter de veer van gardje is mij onbekend)