

Kermiskoningen zonder foto

1974	Peter Brisco	182 ^e schot
1975	Gerard Rooyens	176 ^e schot
1976	T. Spaan	6 ^e schot (zie krantenbericht)
1977	Dries Swinkels	151 ^e schot

KERMISKONING — Bij het traditionele vogelschieten op kermisdinsdag te Bakel, haalde P. Brisco na ruim 100 schoten de vogel omlaag en werd kermiskoning van Gilde St. Willibrordus. Fanfare Muis Sacrum begeleidde de schutters en de koning door de dorpsstraten. Er was bijzonder veel belangstelling op Geeneind voor dit evenement.

Spaan kermiskoning in Bakel

(Van onze correspondent)

BAKEL — De dinsdag van Bakel kermis staat traditiegetrouw in het teken van het St. Willibrordusgilde, dat dan na een gildemis het jaarlijkse vogelschieten houdt op sportpark Geeneind.

Dit jaar werd de schut verrast door een „practical joke” van een bekend Bakelnaar, die de houten knoest 's nachts had doorgezaagd. Loco-burgemeester Swinkels zou dacht men — in het openingsschot achter de pastoor (die toch altijd mist) de kermiskoning worden. Daarin heeft men zich misrekend, want pas de zesde schutter T. Spaan (Viltstraat) velde de vogel.

Dat was te vlug voor het feest, zodat loco-burgemeester Swinkels vlug een geldprijs ter beschikking stelde voor diegene die een reservevogel velde. Na een hele serie schutters werd door C. van Schaijk uit de Willemsstraat het beslissende schot gelost. De Gilde-eer en de traditionele moor voor T. Spaan en vijftig gulden voor C. van Schaijk.

Met fanfare Muis Sacrum en geflankeerd door Gildebroeders werd de kermiskoning door de straten geleid, om tussendoor bij alle cafés aan te leggen. De aanzet tot een gezellige kermismiddag. Alle kermisdagen is in Bakel overigens een gezellige drukte geweest.

Koningsschutter ziet zijn omzet stijgen

(Van onze correspondent)

BAKEL — Het hoogtepunt van de Bakelse kermis is ongetwijfeld het traditionele vogelschieten van St. Willibrordusgilde.

Op het sportpark Geeneind trok dit evenement weer veel belangstelling. De kermiskoning van het Gilde werd na 152 schoten op de vogel D. Swinkels. Met trots toonde hij te midden van de Gildebroeders en voorafgegaan door fanfare Muis Sacrum de zilveren „moor”. Onderwijl zorgde hij mede bij de rondgang langs de cafés voor verhoging van de omzet van zijn b.v. uit Lieshout.

Heeft u misschien foto's of andere informatie voor ons ?

Wij zullen u er dankbaar voor zijn.

(En de onkosten worden vergoed.)