

1983 Wim van Lijssel

Het kermis schieten van 1983 is een verhaal op zich.
nadat Wim van Lijssel zich kermiskoning waande ,kwam er een haan in de bofer.
er zat namelijk nog een klein stukje vogel op de paal.toen Dries Swinkels als laatste aan de beurt
was geweest,waide het laatste stukje vogel er af.dus was Dries de Kermiskoning.
Maar Dries gaf héél sportief de moor en de titel aan Wim van Lijssel.



na 145 schoten werd Wim gefeliciteerd



dit kleine stukje hardboard was blijven zitten.



in de jaren '80 werden er "streken uitgehaald met de schietboom.dit jaar zat er een levende haan op "oit Harrie's(Bankers) batterij"



Bierbrouwer Dries Swinkels(Dr.Pepper) kon er hartelijk om lachen.