

1993 Piet van Ansem

Limerick

Tonny Rovers volgde het koningschieten tijdens de Bakelse kermis van nabij:

*Op den haan schieten van de
Schut dat is een gekakel
Iedereen mag meedoen met dit
spektakel
Na bijna 200 schoten, 't is niet
verzonnen
gaf den haan zich eindelijk ge-
wonnen
en was Piet van Ansem herris-
koning van Bakel*

"haan" heeft betrekking op de achternaam van zijn vrouw Betsie, zij is de dochter van "Marinuske de Haan".



Nico Bouwmans juicht als Piet van Ansem het verlossende schot lost, Koning Mies Kanters is plv wapenmeester, verder goed zichtbaar; Gardje Bouwmans, Marius Slegers, Twan Bouwmans (gzn), Jan Adriaans en Wim Royackers.



Kapitein Marius Slegers overhandigt de "mouwer" terwijl Nico Bouwmans hiervan een foto maakt.

verder op deze foto; Leo Rovers (midden) en Pieter van der Wallen (rechts)

Piet betaald tamboer Bas Aldenzee de zilveren munt.
(het waren 3 gulden maar dat zag toch niemand)

Antoon Verberkt legt het vast op video.

