

Ria van Dinther - Slegers Kermiskoningin 2003.



ST. WILLIBRORDUSGILDE – BAKEL KERMIS 2003



Opening van Bakel Kermis op zaterdag 6 september: Harmonie Musis Sacrum kwam ons afhalen bij ons Gildehuis Hein v.d. Horst, vandaar vertrokken we naar het Parochiehuis waar onze vendeliers de vendelgroet brachten aan wethouder Prick en verdere aanwezigen. Na de vendelgroet nodigde de wethouder ons uit om een toost uit te brengen op de kermis. Toen dit gebeurd was vertrokken we samen naar de kermis waar wethouder Prick de kermis opende. Dit deed hij door het rondbrengen van oliebolletjes. Na de opening vertrok men naar ons Gildehuis Hein van der Horst en naar café Vermulst waar de gemeente ons een drankje aanbood. Daarna ging ons Gilde de kermis aanzeggen bij de horeca.

Ria van Dinther kermiskoningin 2003.

Op kermisdinsdag 9 september begon het St. Willibrordusgilde uit Bakel traditiegetrouw met een viering met Gilde-er voor de levende en overleden Gildebroeders en Gildeheren. Daarna was er het jaarlijkse kermis-schieten. Traditiegetrouw loste de pastor, in dit geval pastor Thijssen, het eerste schot, burgemeester Van Maasackers loste het tweede schot en Willem Royackers loste het derde schot. Daarna werd er geschoten volgens loting. Na een spannende strijd was het Ria van Dinther uit Bakel, vrouw van onze hoofdvendelier Hans van Dinther, die de vogel met het 339^{ste} schot naar beneden haalde. Zij mocht vele felicitaties in ontvangst nemen en onze kapitein Marius Slegers overhandigde haar de koperen moor. Na dit gebeuren vertrok men samen met Harmonie Musis Sacrum naar het dorp voor de traditionele rondgang door ons dorp. Omdat Hans en Riet Vermulst na vele jaren hun café gaan verlaten, werd voor Hans en Riet een vendelgroet gebracht. Ook werd hen een doos Gildeglazen, een boek van Kring Peelland en een bos bloemen aangeboden. Daarna ging men verder met de rondgang door het dorp, met als afsluiting het drie maal rondtrekken op het plein. Deze kermisdinsdag was weer zeer geslaagd.