

Kermis-koning 2013

Ook dit jaar tijdens de kermis, werd op dinsdag-morgen weer het Jaarlijkse "Kermiskoning"-Schieten gehouden.

Dit jaar waren de weergoden ons weer eens heel goed gezind, en onder het genot van "un lekker bekske koffie en/of Ranja" verzorgd door Jong Nederland, kon na de lotenverkoop het Kermiskoning-schieten zo rond 11.00 uur beginnen.

Het 1ste schot was weer voor onze Gilde-Pastor Jan van Berkel, die elk jaar de vogel weer goed weet te raken.

Na de Burgemeester en onze Koning, werd er vervolgens via loting geschoten, onder toeziende ogen van onze wapenmeesters.

Er werd volop raak geschoten, en hieruit kon je opmaken, dat er weer voldoende serieuze "SCHUTTERS" aanwezig waren om de vogel eraf te kunnen schieten. Het was een zéér spannende strijd, waarin vele schutters dachten, dat ze de vogel naar beneden halen konden. Maar zoals altijd kan er maar één schutter, de Kermiskoning worden. Bij het 143ste Schot kwam hij dan toch naar beneden en mocht de ons welbekende schutter Johnny Kuipers zich "KERMISKONING 2013" noemen. Johnny is al langer bekend als het om het kermis-schieten gaat. 12 jaar geleden in 2001, schoot Johnny zich ook al Kermiskoning en kent dus de klappen van de zweep..!!

Johnny mocht natuurlijk vele felicitaties in ontvangst nemen van alle aanwezigen, en natuurlijk het belangrijkste.....van onze voorzitter, die hem de KOPEREN MOOR overhandigde, nadat hij de Tamboer 2 euro had overhandigd.

Hierna mocht Johnny zich Kermis-KONING 2013 noemen..... Daarna volgde de traditionele rondgang door het dorp, waar hij tesamen met zijn familie en het Gilde, de nodige hapjes en drankjes kon nuttigen. Hierna was het nog heel gezellig bij ons Gildehuis Hein Horst.

We kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde kermisdindag....

**Schoonvader van de kersverse Kermiskoning, gaf te kennen..."hij kan naw gereust bij de Schut gôn".....
(er volgen later nog meer foto's)

Johnny...proficiat.....



St. Willibrordusgilde, Bakel

info@sintwillibrordusgildebakel.nl