

Kermis-koning 2016

Ook dit jaar tijdens de kermis, werd op dinsdag-morgen weer het Jaarlijkse "Kermiskoning"-Schieten gehouden, bij het jeugdhuis. Het was weer een mooie dag voor het schieten, wat weer vele toeschouwers op de been bracht..., waaronder natuurlijk ook velen die waren gekomen om de "HAAN" er af te schieten. Nadat onze Gildebroeders hun ronde met de loten gemaakt hadden, kon er begonnen worden met schieten. Dit wordt altijd via een vaste volgorde begonnen, Pastor Jan van Berkel was dit jaar weer van de partij. Hij had er zelfs nog loten 'bijgekocht'. Het 1e schot was dus meteen raak natuurlijk. Het 2e schot was voor de Interim-Burgemeester, maar die had wel erg veel tijd nodig..!! Hij kon de Haan namelijk niet goed vinden.....het 3e schot was voor onze Koning Maikel van der Meer, en jaa...die zag hem wel !! Daarna werd er geschoten volgens loting..Er waren vele jonge schutters die de vogel er graag af wilden schieten, waaronder Wouter, Wessel, Dirk, Edwin, en consorten, en ook nog verschillende ervaren schutters,, maar zij hadden het geluk niet mee...!! Na een zéér spannende strijd was het Maikel v/d Heijden die met het 147^e schot de vogel naar beneden haalde. De trotse vader van de kersverse 'koning' sprong een GAT in de lucht in....zo blij alsof hij hem zelf had geschoten. kei moi toch..!' Maikel mocht vele felicitaties in ontvangst nemen, waarna onze kapitein Jos de Groot hem de koperen MOOR overhandigde..Na dit gebeuren vertrok het gilde met "koning Maikel" in haar midden, en samen met Harmonie Muis Sacrum naar het dorp voor de rondgang langs alle horeca. Hierna was het nog gezellig feesten bij ons Gildehuis..Hein Horst...Mede dankzij gewoon goei weer, was dit weer een skitterende dag voor het Gilde.. en alle Bakelse mensen. Proficiat Maikel....



Foto links: de Koningen Maikel..!!

Foto rechts: Kermiskoning Maikel neemt de koperen Moor in ontvangst



St. Willibrordusgilde, Bakel

info@sintwillibrordusgildebakel.nl